

Βιοματική εμπειρία και κίνητρα μάθησης

K. Μπακιωτζής

Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να μαθαίνει. Αυτό γίνεται φανερό από την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία μαθαίνει ήδη από τις πρώτες μέρες της ζωής του, όπως δείχθηκε από πολλές έρευνες της σύγχρονης αναπτυξιακής ψυχολογίας¹. Αυτή όμως η ανάγκη που παρατηρείται σε όλα τα βρέφη δεν μπορούμε με ακρίβεια να διακρίνουμε αν είναι εγγενής, ούτε αν οι ικανότητες που απαιτούνται προϋπάρχουν ή είναι αποτέλεσμα μάθησης². Αντίθετα είναι φανερό ότι το βρέφος είναι σε θέση να λειτουργήσει με εκπληκτική αποτελεσματικότητα και όντως πρακτικά αρχίζει να μαθαίνει ήδη από τη στιγμή της γέννησής του. Είναι πολύ πιθανό η ανάγκη για μάθηση να δημιουργείται μέσα ακριβώς από τις διεργασίες της μάθησης, εξ ου και το περίφημο “μαθαίνω να μαθαίνω”. Τι είναι όμως αυτό που κινητοποιεί τον άνθρωπο, ήδη από τη στιγμή

1. Στο βιβλίο *Πρόδοση στην αναπτυξιακή ψυχολογία των πρώτων χρόνων*, σε επιμέλεια Γ.Κουγιουμτζάκη, Παν. εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1992, βρίσκουμε μια σχετικά πλήρη παρουσίαση των ομηρικότερων ερευνών της τελευταίς εικοσιετίς σχετικά με τις δυνατότητες και τις ικανότητες των βρεφάν για επικοινωνία με το περιβάλλον, για μάθηση και ανύπτυξη.

2. Ο πολύ γνωστός ερευνητής της πρώτης παιδικής ηλικίας, πρώην καθηγητής του πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, T.G.R. Bower, διευχρινίζει ότι πολλές από τις ικανότητες που παρατηρούνται σε νεογέννητα βρέφη (αντιληπτικές και κινητικές) μέχρι και ικανότητες αντίληψης και συσχετισμού συνεπακίλουθων γεγονότων, παρ' όλο που ο ίδιος θα έτεινε να πιστέψει ότι είναι γενετική διαμορφωμένες εξ αρχής, δεν είναι απόλυτα σύγουρος. Γράφει χαρακτηριστικά: “Η δυνατότητα των νεογέννητων για μάθηση είναι τόσο εκπληκτική ώστε ορκείη η παραμικρή έκθεση για να μάθει τις σχέσεις μεταξύ συνεπακόλουθων γεγονότων” (Bower, 1978, σ.28).

της γέννησης, αν όχι και προηγουμένως, προς την οδό της μάθησης και της ανάπτυξης; Ποια είναι η ισχυρή αυτή δύναμη που οδηγεί σε τόσο φανερά και σημαντικά αποτελέσματα από τα πρώτα βήματα της ζωής; Πάνω σ' αυτό το καίριο ερώτημα εκφράζονται στη συνέχεια ορισμένες σκέψεις και υποθέσεις, αναφερόμενες σε νεότερες θεωρίες και απόψεις για το πώς διαμορφώνονται οι ανάγκες και τα κίνητρα μάθησης, σε ποιες ψυχικές λειτουργίες αναφέρονται και σε τι παιδαγωγικές στάσεις και παρεμβάσεις προσκαλούν.

Ο ρόλος και η λειτουργία των συγκινήσεων

Ηδη, από την εποχή του Thorndike και το νόμο του αποτελέσματος, γνωρίζουμε ότι τύποι δεν μαθαίνεται που να μην ικανοποιεί ανάγκες και επιθυμίες των ενδιαφερομένων. Αυτό οδήγησε στη βασική αρχή της Ψυχοπαιδαγωγής, σύμφωνα με την οποία “ο ψυχοσωματικός οργανισμός του μαθητή επιδέχεται μόνο τις τροποποιήσεις που σχετίζονται με το συμφέρον του, το οποίο προσδιορίζεται από τις ατομικές κατευθύνσεις ή επιδιώξεις και από τις διατομικές συναρτήσεις, οι οποίες δημιουργούνται στον τομέα του πεδίου της αλληλοσυμπεριφοράς” (Φράγκος, 1983, σ. 88). Μέχρι και πρόσφατα υποστηρίζονται ότι οι ανάγκες του ψυχοσωματικού οργανισμού ήταν ελάχιστες και σε σχέση με τις βιολογικές λειτουργίες της επιβίωσης. Παρ' όλες τις πολλές μαρτυρίες και ιδιάτερα των ίδιων των μητέρων, μόνο τις τελευταίες δεκαετίες και σε συνάρτηση με την τελειοποίηση των οργάνων και μεθόδων συστηματικής παρατήρησης των βρεφών, στις πολύ λεπτές τους κινήσεις, εκφράσεις και αντιδράσεις, διαπιστώθηκε με έκπληξη αλλά αδιαφοριζήτα ότι τα νεογέννητα βρέφη εμπλέκονται σε σχέσεις επικοινωνίας με το περιβάλλον, αλληλεπιδρούν, μαθαίνουν, εντοπίζουν και λύνουν προβλήματα που απαιτούν γνωστικές ικανότητες, ανάγκες και ενδιαφέροντα, ζουν και βιώνουν βαθειά και ελεύθερα τις συγκινήσεις τους. Αυτή η ανάγκη βίωσης των συγκινήσεων παρατηρείται σε βαθμό τέτοιο που θα μπορούσαμε να πούμε, συμπληρώνοντας τον Lippssit (1969) ότι “τα νεογέννητα μαθαίνουν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ζωής τους”³, γιατί ζουν πιο βαθειά και πιο ελεύθερα τις συγκινήσεις τους. Ας δούμε πώς μπορεί να υποστηριχθεί η άποψη αυτή.

3. Αναφέρεται στο Bower, 1978, σ.26-27.

Στη συνέχεια των πιο πρόσφατων ερευνών για τη φύση και το ρόλο των συγκινήσεων⁴ οδηγούμαστε στην υπόθεση ότι βασικός και καθοριστικός παράγοντας στις διεργασίες της μάθησης είναι ο συγκινησιακός. Η ικανοποίηση των αναγκών του ψυχοσωματικού οργανισμού, σύμφωνα με την υπόθεση αυτή αναφέρεται βασικά στις συγκινησιακές ανάγκες του ανθρώπου, δηλαδή στις ανάγκες για συν-κίνηση, για εσωτερικό παλμό και κινητοποίηση.

Ο ρόλος και η σημασία της λειτουργίας των συγκινήσεων παραδοσιακά κατέχει δευτερεύουσα θέση και τίθεται είτε στην υπηρεσία της σκέψης και του νοού (Descartes, Freud)⁵ είτε στην υπηρεσία της επιβίωσης (Darwin)⁶. Σε πολλές θεωρίες για τη φύση και το ρόλο των συγκινήσεων, στη συνέχεια του Δαρβίνου (1872), από τον Cannon (1929) στον Arnold (1960) και στον Frijda (1986), τους αποδίδεται ρόλος πληροφόρησης που τις θέτει έτοι στην υπηρεσία της δράσης και της επιβίωσης, τόσο του ατόμου όσο και του είδους γενικότερα. Η συγκίνηση δεν λειτουργεί σ' αυτές τις θεωρίες μόνη της και “εν κενώ”, αλλά συνδέεται με την αναπαράσταση, τη σημασία και το νόημα που αποδίδεται στο περιβάλλον ως φιλικό ή εχθρικό, οδηγώντας έτοι στο πλησίασμα ή στην τροπή σε φυγή.

Υπάρχουν όμως και ερευνητές, στη συνέχεια του W.James, του P.Janet, του H.Wallon, του Kurt Lewin ή του L.Vygotsky, που αποδίδουν αρχική και πρωτογενή σημασία στο ρόλο των συγκινήσεων και στη λει-

4. Είναι πατα γνωστό μέσου από συστηματικότερες έρευνες ιδανίτερα ακριβείς (Ekman, 1984, 1992, Cosnier, 1994) ότι το βρέφος από τη στιγμή της γέννησης μπορεί να βιώσει ολόκληρο το φάσμα των συγκινήσεων που βιώνονται και σι ενήλικες. Πρόκειται για εγγενές χαρακτηριστικό του ανθρώπινου είδους.

5. Ο Descartes, στο τελευταίο του βιβλίο “Traité des passions”(1649), το οποίο πρόσφατα μετειφράσθηκε στα ελληνικά (Εκδόσιες Κριτική), παρ’ όλο που αναγνωρίζει τη ζωτική λειτουργία των συγκινήσεων (Ιεράρχει την επιθυμία για γνώση ως το πρώτο απ’ όλα τα πάθη), τις ταντίζει με τις βιολογικές λειτουργίες και τις κατατάσσει στην κατηγορία των “Esprits animaux” (Ζωώδη πνεύματα”). Τούτων χρησιμογείται από τα πνεύματα αυτά που δεν έχουν καμμια σχέση με την ψυχή, της οποίας μόνη λειτουργία και προσωριμός είναι η ικέψη: *cogito ergo sum*.

Ο Freud και η ψυχαναλυτική θεωρία γενικότερα αναγνωρίζουν τη λειτουργία των συγκινήσεων μόνο σε σχέση με την αναπαράσταση και το νόημά της (affect). Οι συγκινήσεις από μόνες τους, ως καθημάτικη λειτουργία, δεν εντάσσονται στα πλαίσια του αντικειμένου τους. Εκτενής κριτική της ψυχαναλυτικής θεωρίας ως προς το ρόλο και τη λειτουργία των συγκινήσεων, βρύσκουμε σε πολλούς ερευνητές, όπως Lobato, 1983, 1996, και Pagès, 1986.

6. Ο Δαρβίνος (1872) αποδίδει στις συγκινήσεις όριο πληροφόρησης ως προς επικείμενο κίνδυνο, στα πλαίσια της θεωρίας των της φυσικής επιλογής.

τουργία τους. Ο Γάλλος ψυχοπαιδαγωγός Michel Lobrot παρουσίασε μια θεωρία των συγκινήσεων που αντιστρέφει το δαρβινικό σχήμα και θέτει την επιβίωση στην υπηρεσία των συγκινήσεων (1983, 1996). "Ζούμε για να συγκινούμαστε" γράφει επιγραμματικά. Υποστηρίζει μέσα από συστηματική μελέτη και ανάλυση του συγκινητισμού φαινομένου ότι ο άνθρωπος λειτουργεί βασικά και πρωταρχικά συγκινητισμά, σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του. Από τις καθαρά σωματικές και βιολογικές λειτουργίες μέχρι τις πιο νοητικές και πνευματικές ο άνθρωπος έχει ανάγκη και βιώνει τον ευαγγελικό αυτό παλμό που συνιστά η συγκίνηση, που τον διεγείρει, τον κινητοποιεί, τον κάνει να ενδιαφέρεται γι' αυτό που κάνει και γι' αυτό που ζει, ή καλύτερα η ίδια η διέγερση, η κινητοποίηση και το ενδιαφέρον συνιστούν τη συγκίνηση. Είναι αλήθεια κι αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Αν τύποτε πια δεν μας ενδιαφέρει και δεν μας κινητοποιεί, δεν μας συν-κινεί, σχί μόνο η ψυχολογική αλλά και η βιολογική ζωή διαταράσσονται και προοδευτικά φθίνουν (δύσκολες ή φτωχές συνθήκες ζωής και περιβάλλοντος που δεν επιτρέπουν κίνηση και δράση, ικανοποιήσεις, σχέδια για το μέλλον, κλπ.). Η συγκίνηση κινητοποιεί, όντας η ίδια κινητοποίηση, και δίχως αυτό η διάθεση και η επιθυμία για ζωή, για μάθηση και για ανάπτυξη εκλείπουν.

Ενα βρέφος, για παράδειγμα, που πεινά και γι' αυτό κλαίει, δεν το κάνει ασφαλώς για να πληροφορήσει τη μητέρα του και να του δώσει τροφή. Κλαίει γιατί πεινάει και αισθάνεται άσχημα. Το κλάμα και γενικότερα το βίωμα του μωρού εκείνη τη στιγμή εκφράζει τη συγκίνηση που το κυριεύει, ή καλύτερα το κλάμα είναι η συγκίνησή του όπως θα έλεγε ο W. James. Το ότι το κλάμα μπορεί να καλέσει τη μητέρα δεν σημαίνει ότι αυτό στοχεύει πρωταρχικά. Το βρέφος προοδευτικά θα συσχετίσει το κλάμα με την εμφάνιση της μητέρας και της τροφής, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι γι' αυτό το λόγο το βρέφος αισθάνεται τη συγκίνηση που εκδηλώνει το κλάμα;

Το βρέφος πρωταρχικά κλαίει γιατί έτσι βιώνει τη δυσαρέσκειά του. Το ίδιο το κλάμα (ή το γέλιο σε άλλες περιπτώσεις), είναι το συγκινητισμό βίωμα και σχί μόνο η έκφρασή του. Οπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτό είναι το παράδοξο πάνω στο οποίο εδράζεται η ανθρώπινη επικοινωνία: το βίωμα των συγκινήσεων πέρα από την κεντρομόδιο έχει και κεντρόφυγο λειτουργία. Μ' αυτή την έννοια η συγκίνηση "πληροφορεί" συγχρόνως γι' αυτό που βιώνει το άτομο, τόσο το ίδιο όσο και το περιβάλλον του. Πρωταρχικός της όμως στόχος και λειτουργία δεν μπορεί να

είναι η πληροφόρηση αλλά αυτό το ίδιο το συγκινησιακό βίωμα, αυτός ο εσωτερικός παλμός που κινητοποιεί, και που ταυτίζεται με την ίδια τη ζωή.

Ένα άλλο παράδειγμα της βασικής και πρωταρχικής σημασίας και λειτουργίας των συγκινήσεων βρίσκουμε στο φαινόμενο της εξάρτησης από ουσίες (φάρμακα, αλκοόλ, ναρκωτικά) ή και από δραστηριότητες (χαρτοπαικία, κλεπτομανία, πυρομανία, κ.ά.), που μπορεί να κατανοηθεί ως “εξάρτηση” του ανθρώπου από την ανάγκη του να συγκινείται. Ανάγκη πιο ισχυρή και από την ανάγκη ή τάση του για επιβίωση και προστασία, όπως το δείχνουν τα καθημερινά θύματα των εξαρτήσεων αυτών. Είναι γνωστό ότι οι εξαρτήσεις εμφανίζονται σ’ ένα ψυχολογικό, προσωπικό, κοινωνικό υπόβαθρο και περιβάλλον δημού δεν είναι δυνατό να βιωθούν άλλους τύπου εμπειρίες και δραστηριότητες που να συγκινούν, που να μπορούν να δώσουν ικανοποίησεις και να κινητοποιήσουν το άτομο προς κατευθύνσεις εξ ίσου αν δχι και περισσότερο ενδιαφέρουσες για το ίδιο, και συνάμα μη καταστροφικές. Μόνο οι θετικές και εποικοδομητικές εμπειρίες και δραστηριότητες μπορούν να κινητοποιήσουν και φυσικά και να προστατέψουν από τις αρνητικές⁷. Πρέπει όμως να είναι δυνατό να υλοποιηθούν, να υπάρχουν δηλαδή οι υλικές-περιβαλλοντικές και οι κοινωνικές προϋποθέσεις, και τα άτομα να έχουν ευαισθητοποιηθεί και να έχουν αναπτυχθεί ενδιαφέροντα άλλους τύπου, δηλαδή να μπορούν τα άτομα αυτά να έρθουν σε κάποιους ειδους επαφή, άμεση ή έμμεση, με αυτά τα άλλου τύπου ενδιαφέροντα και συμπεριφορές, με την παρατήρηση των άλλων, το διάβασμα, την πληροφόρηση-ενημέρωση, την εμπλοκή σε σχέσεις επικοινωνίας, κλπ.

Ο άνθρωπος λοιπόν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για να ξήσει έχει ανάγκη και αναζητεί πρωταρχικά τις συγκινήσεις. Αυτό όμως μπορεί να το κάνει πολλές φορές στα τυφλά, και έτσι αυτοκαταστροφικά, ακόμη και εν γνώσει του, όταν δεν έχει άλλη λύση, όταν δεν μπορεί να το επιτύχει διαφορετικά. Η μοναξιά, η φτώχεια (εσωτερική και εξωτερική), η έλλειψη ενδιαφέροντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε διάφορους τομείς, ένα περιβάλλον σκληρό και επιθετικό ή υπερπροστατευτικό, που εγκαθιστά πολλές και αυστηρές απαγορεύσεις, συνθήκες αποξένωσης και θρησκευτικές, κλπ., είναι κάτι που όλοι φοβούμαστε και προσπαθούμε να το αποφύγουμε.

7. Οι έννοιες του “θετικού” και του “αρνητικού” δεν έχουν εδώ ηθικό περιεχόμενο αλλά αντιφέρονται σε ότι διευρύνει και παναπτίσσει. όπως και σ’ αυτό που κλείνει, περιορίζει, καταπορεύει, αντίστοιχα.

γουμε τόσο για μας, όσο και για τα παιδιά και τους μαθητές μας. Εδώ η αγωγή και η εκπαίδευση, παράλληλα και σε συσχέτιση με τη γενικότερη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική κατάσταση και δυναμική, έχουν πολύ σημαντικό ρόλο γιατί καλούνται να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις και να "διδάξουν" θετικούς και εποικοδομητικούς τρόπους ικανοποίησης των συγκινησιακών λειτουργιών -αναγκών, που εγκαθιστούν αντίστοιχες έλξεις και τάσεις, ανάγκες και κίνητρα, επιθυμίες και ενδιαφέροντα όπως θα δούμε στη συνέχεια. Πώς όμως επιτυγχάνεται και λειτουργεί αυτή η "διδασκαλία", και τι ψυχο-κοινωνικούς ή καλύτερα επικοινωνιακούς μηχανισμούς θέτει σε λειτουργία;

Η ανθρώπινη επικοινωνία

Το φαινόμενο της ανθρώπινης επικοινωνίας μελετήθηκε ιδιαίτερα συστηματικά τις τελευταίες δεκαετίες (Δυναμική των Ομάδων, Κυβερνητική, Συστηματική Θεωρία, Συμβολική αλληλεπίδραση, Εθνομεθοδολογία, κ.ά.). Προοδευτικά οδηγείται στο ξεπέρασμα του μηχανικού και γραμμικού σχήματος Πομπός --- Δέκτης, ή Εκπομπή --- Λήψη, που προέρχεται από χώρους μελέτης των φυσικών φαινομένων και ιδιαίτερα των τηλεπικοινωνιών και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Βρίζας, 1997, Maletzke, 1991, Ναυρόδης, 1994, Σακαλάκη, 1994)⁸. Το φαινόμενο της ανθρώπινης επικοινωνίας μελετάται όλο και περισσότερο ως σχέση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων ή ομάδων που βρίσκονται σε κατάσταση αλληλεπίδρασης και αλληλεπιδροής (Φράγκος, 1983, 1996, Ξωχέλλης, 1985, Γκότοβος, 1990, Κοσμόπουλος, 1990, κ.ά.). Σ' αυτό το σχήμα και μέσα από την κεντρική θέση και λειτουργία που αποδίδεται πλέον στο συγκινησιακό φαινόμενο, ιδιαίτερα μετά τα σχετικά ευρήματα της

8. Η "Μαθηματική θεωρία της επικοινωνίας" των Shannon και Weaver(1949) είναι γνωστό ότι παρουσιάσθηκε κατέπιν παραγγελίας της εταιρείας τηλεπικοινωνιακού υλικού BELL. Οι ειπηγητές της, όπως και ο δάσκαλός των Nortman Wiennet, εμπνευστής της Κυβερνητικής (1948), υπογράψασκαν στο VI Διεθνές συνέδριο Κυβερνητικής, στο Namur των Βελγίου, 1970. ότι οι θεωρίες τους δεν είναι κατάλληλες για τη μελέτη της ανθρώπινης επικοινωνίας (Slez, 1991σ.41). Παρά τη σκηψή τους αυτή δήλωση πολλούς χρησιμοποιήσαν και χρησιμοποιούν ακόμη τις θεωρίες αυτές για τη μελέτη της ανθρώπινης επικοινωνίας. Πρόκειται για φαινόμενο που διαπιστώνεται ευρύτερα στο χώρο των ανθρωπίνων επιστημάνων. Δεν πρόκειται για αντικείμενοποίηση ενός ανθρώπινου φαινομένου σ' ένα πρότυπο-μοντέλο, ώστε να μπορέσει να μελετηθεί αποτελεσματικότερα, αλλά πρόκειται για ταύτιση των ανθρωπίνων φαινομένων με τι φυσικά, με των κόντρα των αντικειμένων.

τελευταίας δεκαετίας⁴, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το πρόσωπο δεν συμμετέχει μηχανικά αλλά βιώνει τη σχέση επικοινωνίας με το περιβάλλον, δηλαδή συν-κινείται.

Αυτό σημαίνει ότι η σχέση επικοινωνίας λειτουργεί όχι μόνο μεταξύ ατόμων ή ομάδων, αλλά και μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Το άτομο επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται, ιδιοποιείται και αφομοιώνει τις πληροφορίες εκείνες που δυναμικά και όχι παθητικά “επαναπλαισιώνει” (Goffman, 1974) και “επιλέγει” (J. P. Sartre) σε σχέση με τι το συγκινεί, σε σχέση με το κατά πόσο ανταποκρίνονται σε ανάγκες και ενδιαφέροντα που βιώνει ως δικά του, σε σχέση δηλαδή με το κατά πόσο το συν-κινούν. Το φαινόμενο της επικοινωνίας συνιστά “λήψη” και “εκπομπή” από και προς τα έξω (τους άλλους), και συγχρόνως από και προς τα μέσα (τον εαυτό), είτε απευθυνόμαστε σε κάποιον ή κάποιους, είτε τους ακούμε, παρατηρούμε, αισθανόμαστε⁹. Αυτό ισχύει για όλα τα εμπλεκόμενα μέλη στη σχέση επικοινωνίας και οδηγεί στη διαμόρφωση και στον εμπλουτισμό, όπως και στη συνεχή αλλαγή, επανασύνθεση και επαναποποθέτηση του ψυχικού κόσμου (ανάγκες, επιθυμίες, ενδιαφέροντα, στάσεις, κίνητρα, πεποιθήσεις, αξίες, γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, κλπ.) μέσω της ιδιοποίησης στοιχείων και χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος σε μια ενεργητική σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεπιδροής.

Στα πλαίσια αυτής της αντιλήψης το φαινόμενο της επικοινωνίας αποκτά χαρακτηριστικά συνολικής ή ολιστικής εμπλοκής των επικοινωνούντων προσώπων, μέσα σε μια διαλεκτική σχέση διαμόρφωσης, επαναποποθέτησης και αλλαγής. Το σχήμα δεν είναι γραμμικό, ούτε κυκλικό, αλλά δυναμικό, στα πλαίσια του πεδίου της επικοινωνίας, όπου τα επικοινωνούντα πρόσωπα, η διαδική ενότητα και η κοινότητα ψυχών¹⁰

9. Στην εισήγηση μου που παρουσιάσθηκε στο Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο, Γιάννενα, 1994, με τίτλο: “Το φαινόμενο της επικοινωνίας στην προσχολική ηλικία”, διακρίνω 3 διακτύσεις στο φαινόμενο της ανθρώπινης επικοινωνίας: α. αποκεντρωτική, β. αλλοκεντρωτική, και γ. ομοκεντρωτική (που βιώνεται ως διαμυχική ενότητα και συνάντηση των επικοινωνούντων προσώπων). Υποτηρεύω ότι “αυτές οι 3 διακτύσεις συνυπάρχουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σε κάθε μορφή και τύπο ανθρώπινης επικοινωνίας και συναρφθώνται σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη κάθε φορά κατάσταση, όπως και σε σχέση με το βαθμό ανάπτυξής τους” (α. 4).

10. Οι έννοιες της διαδικής ενότητας και της κοινότητας ψυχών ευπέργονται από τον Χρ. Φράγκο (1983, σελ.130-133) για να ορίσουν τη σχέση επικοινωνίας ως διαμιγφωτική σχέση “μίσησης” στην κοινωνική ζωή.

πον χαρακτηρίζει τη συνάντησή τους λειτουργούν ως παλλόμενο δίπολο ή τρίπολο λαμβάνοντας υπόψη και τη δυναμική συμμετοχή των ευρύτερου περιβάλλοντος, ανθρώπινου και φυσικού, μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα και βιώνεται η σχέση επικοινωνίας.

Οι σύγχρονες αυτές θέσεις και απόψεις για το φαινόμενο της ανθρώπινης επικοινωνίας οδηγούν σε παιδαγωγικές αναλύσεις και προτάσεις που ξεπερνούν δίχως να απορρίπτουν συνολικά τις παλιότερες (διασκαλοκεντρική και μαθητοκεντρική), επικεντρώνοντας την προσοχή τους στη σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεπιδροής μέσα στο πεδίο της αγωγής που αναγνωρίζεται ως πεδίο επικοινωνίας. Η έννοια του πεδίου δεν αναφέρεται στις επικρατούντες ακόμη σε μεγάλο βαθμό γραμμικές και μηχανιστικές αντιλήψεις για εκπομπή και λήψη μηνυμάτων από τον "πομπό" (δάσκαλο) προς τον "δέκτη" (μαθητή), ή το αντίστροφο. Αντίθετα η επικοινωνία αναγνωρίζεται ως συνάντηση (Rogers, 1961, Κοσμόπολος, 1990), κοινωνία και διαδική ενότητα (Φράγκος, 1983), διαλογική σχέση και διαλεκτική σύνθεση (Ξωχέλλης, 1985), πρόσωπο-με-πρόσωπο αλληλεπίδραση (Γιότοβος, 1990). Πρόκειται για εμπειρία που βιώνεται και συν-κινεί, που τα επικοινωνούντα πρόσωπα εμπλέκονται με το σύνολο του ψυχικού τους κόσμου σε μια σχέση που αφορά και ενδιαφέρει, που αγγίζει επιθυμίες και ενδιαφέροντα. Δημιουργεύται ένας χορός ανταλλαγών και βιωμάτων, λεκτικών και μη λεκτικών (Condon & Sander, 1974)¹¹. Πρόκειται για συνάντηση που δημιουργεί μέσα από την εμπειρία, το βίωμα και τη συγκίνηση, την ποιότητα της ζωής, ή καλύτερα, που συνιστά αυτή την ίδια τη ζωή, το βίωμά της. Πρόκειται για μάνση που γεννά και δημιουργεί τον ψυχικό κόσμο, διπος θα δούμε στη συνέχεια, με μήτρα το συγχρινησιακό βίωμα.

Αυτή ακριβώς υποστηρίζουμε ότι είναι η ιδιαιτερότητα και η βασική ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης, έτσι όπως λειτουργεί μέσα από τη διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και των άλλων εξο-

11. Είναι γνωστό το φαινόμενο του "αλληλεπιδραστικής συντονισμού" ("interactional synchrony") που μελέτησε ο Condon, W.S. και Sander, L., (*Neonate movement in synchronized with adult speech: interactional participation and language acquisition*. Science, 183, 99-101, 1974): στο άκουσμα μουσικής ή ανθρώπινης ομιλίας, θρέφη 12 περίπου ωρών, συγχρονίζουν τις κινήσεις των χεριών και των ποδιών τους παιχνιδούντας διαφορετικούς μεσιτικούς ρυθμούς, όπως και διαφορετικές γλώσσες, με διαπορετικές δομές (εγγλική και σινεζική γλώσσα). Αντίτοιχο φαινόμενο παρατηρείται στις ενήλικες που συνομιλούν και συγχρονίζουν ποιότητα τις κινήσεις, χειρονομίες, στάσεις του σώματος, κλπ. (Bateson & Mead, 1942, Birulwistell, 1970).

λικών δραστηριοτήτων. Τέποτα δεν μπορεί να μαθευθεί και να επηρεάσει αν δεν περνά μέσα από τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή, αν δηλαδή δεν τον συν-κινεί. Εκεί ο ρόλος του σχολικού θεσμού και ιδιαίτερα του δάσκαλου-παιδαγωγού είναι καθοριστικός, όχι μόνο για την κατάλληλη παρουσίαση και διδασκαλία του ιδιαίτερου κάθε φορά γνωστικού αντικειμένου, αλλά κύρια και πρωταρχικά για τη δημιουργία ενός πεδίου επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και αλληλεπιδροής, προσωπικού και κοινωνικού συγχρόνως, ενδοψυχικού και διαψυχικού, μεταξύ δασκάλου-μαθητή όπως και μεταξύ των συμμαθητών.

Η βιωματική διεργασία της μάθησης ή εμπειρία αξιολόγησης

Πως όμως μαθαίνουμε και πώς δημιουργείται η ενέργεια και η δύναμη που ωθεί προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και αντικείμενα μάθησης; Η ψυχαναλυτική θεωρία μιλά για εγγενή ψυχοβιολογική ενέργεια (λίμπιτο) και ορμές (ενδρμηση ζωής και ενδρμηση θανάτου) που συγχρούνονται, και σε συνάρτηση με την εμπειρία του περιβάλλοντος προσανατολίζονται προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και αντικείμενα. Η θεωρία της συμπεριφοράς στηρίζει το φαινόμενο της μάθησης σ' ένα σύνθετο σύστημα συνεχών ανατροφοδοτήσεων που βασίζεται στο σχήμα Ερέθισμα -- Απάντηση, δίχως να αναφέρεται στο επίπεδο των εισατερικών-ψυχικών διεργασιών. Στην οπτική που ακολουθούμε εδώ, στη συνέχεια της θεωρίας των πεδίων (*Field theory*) του K. Lewin (1935, 1951, 1959) και των αναλύσεων του L. Vygotsky (1934) περί διαλεκτικού συσχετισμού μεταξύ διαψυχικών και ενδοψυχικών λειτουργιών, η ψυχική ενέργεια των αναγκών και των κινήτρων γεννιέται μέσ' από την βιωματική εμπειρία, δηλαδή την εμπειρία που αγγίζει και ενεργοποιεί το άτομο, προσελκύει το ενδιαφέρον του, το συν-κινεί.

Ενα βρέφος, όπως δείχθηκε σε πολλές έρευνες, ήδη από την εποχή του Spitz (1965) και στη συνέχεια με τον Bowlby (1969), αναγνωρίζει προοδευτικά τα πρόσωπα που το φροντίζουν και στη συνέχεια επιθυμεί ειδικά την παρουσία αυτών των προσώπων (προσκόλληση, attachment) ενώ απορρίπτει δυναμικά τα υπόλοιπα (φόβος του ξένου, άγχος του αποχωρισμού). Η απόδοση των φαινομένων αυτών όχι σε εγγενείς παράγοντες αλλά στο φαινόμενο της επικοινωνίας υποστηρίζεται επίσης από

πολλούς και διαπρεπείς ερευνητές (Bower, 1978, Schaffer, 1963)¹². Από τη στιγμή που το βρέφος έρθει σε επαφή με το περιβάλλον βιώνει έντονα συγκινήσεις, πράγμα που εκδηλώνεται δίχως τον παραμικρό ενδοιασμό. Κλαίει, θυμώνει, χαίρεται. Οι συγκινήσεις αυτές δεν προέρχονται αποκλειστικά από τη λειτουργία των αισθήσεων και τις βιολογικές ανάγκες και λειτουργίες, αλλά και από την ποιότητα της σχέσης με το περιβάλλον, διπος έδειξαν συστηματικές έρευνες των τελευταίων δεκαετιών (Κουγιουμιτζάκης, 1992). Σε πολλές περιπτώσεις δείχθηκε ξεκάθαρα ότι το βρέφος αντιλαμβάνεται το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον και δεν αντιδρά απλώς σ' αυτό αλλά πολύ γρήγορα μπαίνει σε σχέση επικοινωνίας, συν-κίνησης, αλληλεπίδρασης και αλληλεπιδροής¹³.

Το βίωμα λοιπόν του βρέφους, δηλαδή η συγκίνηση που το κυριεύει και το “πληροφορεί” έτσι για την ποιότητα της εμπειρίας του, συνιστά εμπειρία αξιολόγησης που χαρακτηρίζει το βρέφος, διπος και τον καθένα, ως προς τους άλλους, τα αντικείμενα, τις δραστηριότητες. Είναι αυ-

12. Ο T.G.R. Bower (1975, σ. 80-81) αναφέρεται μεταξύ άλλων στην έρευνα του H.R. Schaffer (*Some issues for research in the study of attachment behaviour*. In B.M. Foss (ed.), *Determinants of infant behaviour*. Vol. 2, New York, Wiley, 1963), όπου μελετήθηκε η τριάντα εμφάνισης του φόβου του ξένου και του άγχους του αποχωρισμού σε μωρά που είχαν νοσηλεύθει για αρκετές βδομάδες και μήνες πριν από την εμφάνιση των φαινομένων αυτών. Στα μωρά που παρέχονταν φτωχές συνθήκες επικοινωνίας με το νοσηλευτικό προσωπικό (κεντρικό μεγάλο νικοκομείο όπου το προσωπικό συνεχώς εναλλάσσονταν), τα φαινόμενα αυτά εμφανίσθηκαν πολλούς μήνες μετά την επιτροφή στα οπίστα τους. Αντίθετα, στα μωρά που νοσηλεύθηκαν σε περιφερειακό μικρό νικοκομείο με σταθερό νοσηλευτικό προσωπικό που διέθετε χρόνο και διάθεση για επικοινωνία με τα μωρά, εμφανίσθηκαν τα αντίστοιχα φαινόμενα πολύ πιο γρήγορα, αφού επειστρεφαν στα οπίστα τους. Ο Bower συμπεραίνει ότι δεν πρόκειται για φαινόμενα που συνδέονται με το μηχανισμό της προσκόλλησης (*attachment*) και εμφανίζονται σε συγκεκριμένη περίοδο της ανάπτυξης, διπος ισχυρίζεται ο Bowlby, στη συνέχεια των ευρημάτων της Ηθολογίας, αλλά αντίθετα ότι πρόκειται για φαινόμενα που συνδέονται με την ευαισθητοποίηση στην επικοινωνία και εμφανίζονται με ένταση ότιν το μωρό παι αποκαταστήσει προνομιούχα σχέση επικοινωνίας με τα πρόσωπα του περιβάλλοντός του και μάθει τον αντίστοιχο κώδικα που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει βέβαια με τους ξένους. Το συμπέρασμα αυτού επιβεβιώνεται από την υποχώρηση των φαινόμενων αυτών με την κατάκτηση των λόγων περί τα δειπέρια έτοις της ηλικίας και τη δυνατότητα των παιδιών πλέον να επικοινωνούν με μεγάλο αριθμό ατόμων.

13. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντες είναι οι έρευνες του H. Papousek (1967), της C. Bateson (1971, 1975, 1979), του D. Stern (1977, 1980, 1985), ή των Bruner, Brazelton, Richards, Trevarthen (1974, 1977, 1979, 1980) (αναφέρονται στα Trevarthen, 1992, σελ. 16-18), εγκενά με τις “πρωτοσυνομιλίες” (C. Bateson) και τη “διαισθητική μητρική ομιλία” (*intuitive motherese*) (Grieser and Kuhl, 1988) που παρατηρούνται μεταξύ μητέρας-ζερέρους σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.

τός, ως προς τον Lewin, ο μηχανισμός δημιουργίας της ψυχικών εντάσεων, δηλαδή της ενέργειας των επιθυμιών και των κινήτρων. Είναι η ψυχοβιολογική αυτή κινητοποίηση των συγκινήσεων που αποδίδει ισχύ έλξης ή άπωσης, για το συγκεκριμένο αντικείμενο ή δραστηριότητα, στη συγκεκριμένη στιγμή, στα πλαίσια της γενικότερης κατάστασης που βρίσκεται και βιώνει το άτομο¹⁴.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω που πολύ συνοπτικά παρουσιάζονται εδώ, το άτομο μαθαίνει προοδευτικά μέσα από τις αξιολογητικές του εμπειρίες και τις χαρακτηροποιήσεις να επιθυμεί ή να αποφεύγει πρόσωπα, αντικείμενα, καταστάσεις. Αυτή η "μάθηση" δεν συνίσταται στην απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, δύο και αν έχει και αυτό σαν αποτέλεσμα, αλλά συνίσταται κύρια στη δημιουργία επιθυμιών, τάσεων, κινήτρων και ενδιαφερόντων, τόσο για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, αντικείμενα και δραστηριότητες, δύο και για άλλα, παραπλήσια ή ακόμη και εντελώς άγνωστα, μέσα από την καλλιέργεια της επιθυμίας για ανακάλυψη και για δημιουργία που προοδευτικά αναπτύσσεται μέσα από τη διεύρυνση του φάσματος των αξιολογητικών εμπειριών και το θετικό βίωμά τους. Η περιέργεια του ατόμου καλλιέργειται, το ενδιαφέρον του για κάθε καινούργιο αναπτύσσεται ως έλξη που στηρίζεται στη γνώση και στη βαθειά ικανοποίηση από το ήδη γνωστό και κατατημένο.

Η έννοια λοιπόν του βιώματος αναφέρεται όπως είδαμε στις εμπειρίες εκείνες που συν-κινούν συνιστώντας τη βάση για τη διαμόρφωση των αναγκών και των κινήτρων, των επιθυμιών και των ενδικρερόντων. Στην οπτική που αναπτύσσεται εδώ, τα κίνητρα για μάθηση προέρχονται από τις εμπειρίες εκείνες που συγκινούν και έτσι δημιουργούν την ψυχική εκείνη ενέργεια που αθεί προς την αναζήτηση και τη βίωση νέων εμπει-

14. Οι εντάσεις αυτές γίνονται αντιληπτές από τον Lewin (1935, 1951, 1959) ως μορφές ψυχικής ενέργειας συγκινητικού περιεχομένου, συνιστώντας έτσι την πηγή της ψυχικής ενέργειας (τάσεις, επιθυμίες, κίνητροι). Είτε ενεργειακή πηγή κάτιο ψυχικής λειτουργίας είναι η ένταση που ενεργοποιούν οι πνάγκες και οι επιθυμίες όπως και οι ελλείψεις επίσης. Οι δυνάμεις που αθούν στη δράση είναι ψυχικές και όχι βιολογικές, σύμφωνα με τη θεωρία του πεδίου (field theory). Αρχικά η ψυχολογική ένταση μπορεί να προκληθεί από ένα ερθίδικμα ή μια κατάνταση που κινητοποιεί το ενδιαφέρον και την προσοχή, αρχίζοντας από τις εντάσεις που κινητοποιούν οι ίδιες οι βιολογικές ανάγκες. Στη συνέχεια μια ένταση που έχει ήδη προκληθεί μπορεί να επικεντρωθεί σ' ένα ιδιαίτερο αντικείμενο το οποίο αποκτά μια συγκεκριμένη ελκτική αξία ("ιθένος", "valence"). Η ένταση δύως αυτή εξαρτάται κάθε φορά από την εσωτερική κατάσταση του ατόμου, δηλαδή από την ενεργοποίηση και άλλων εντάσεων σε συνάρτηση με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Για περισσότερα βλ. στο K. Μπακρέζης, 1996.

ριών μάθησης και ανάπτυξης.

Η μάθηση και η ανάπτυξη ως διεργασίες αλλαγής

Νεότερες θεωρίες της γνωστικής ανάπτυξης (Βοσνιάδου, 1992, Βαρνάβα-Σκούρα, 1990, Giordan, De Vecchi, 1990, Lecuyer, 1990, κ.ά.) αντιλαμβάνονται τη μάθηση και την ανάπτυξη ως διεργασίες ξεπεράσματος των ήδη υπαρχουσών και εγκατεστημένων γνώσεων και θεωριών για τον κόσμο και τη σχέση μ' αυτόν. Ακόμη και τα μικρά παιδιά διαμορφώνουν θεωρίες για να εξηγήσουν τα φαινόμενα που παρατηρούν και βιώνουν. Η μάθηση και η ανάπτυξη θα μπορούσαμε να πούμε στη συνέχεια των ανωτέρω ότι συνίστανται όχι μόνο στην αλλαγή των θεωριών για τον κόσμο, αλλά και γενικότερα στην αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων, επιθυμιών και ενδιαφερόντων, συναισθηματικών χαρακτηριστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, κλπ. Αυτές οι αλλαγές προέρχονται μέσα από τις νέες εμπειρίες που το άτομο βιώνει και οδηγείται έτσι στο να ιδιοποιηθεί και να ενσωματώσει νέα στοιχεία από το περιβάλλον, ανθρώπινο και φυσικό, με το οποίο έρχεται σε επαφή.

Οι αλλαγές αυτές στις αντιλήψεις, στάσεις, θεωρίες, κλπ. συνιστούν σύμφωνα με τις παραπάνω θεωρίες το βασικό σχήμα του φαινομένου και των διεργασιών της μάθησης. Αυτό το πέρασμα σε νέα επίπεδα γνώσης, συναισθημάτων και βιωμάτων, δεν είναι προφανές ούτε συμβαίνει αυτόματα. Σε κάθε αλλαγή εγκαταλείπουμε μέρος του εαυτού μας, των συνηθειών, των αρχών, των αναφορών πάνω στις οποίες στηριζόμαστε, και που μέσα από βιωμένες εμπειρίες, σχέσεις και "αγάπες", συχνά βαθειές και συγκλονιστικές, διαμορφώθηκαν και στερεώθηκαν, με μεγάλο κύπο, προσπάθεια και κόστος. Και τώρα θα πρέπει να τις εγκαταλείψουμε, έστω και μόνο με την αποδοχή νέων, που όμως αλλάζουν και τα παλιά μέσα στη νέα σύνθεση που επιβάλλει η ιδιοποίησή τους. Αλλάζουμε συνεχώς μέσα από τις εμπειρίες της ζωής, και αυτή η αλλαγή σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε αυτό που είμασταν προηγουμένως. Αλλάζουμε, και αυτή η αλλαγή παράλληλα με την ομορφιά και το ενδιαφέρον της φορβίζει, αναστατώνει, ανησυχεί. Οι μηχανισμοί αντίστασης στην αλλαγή που έχουν ιδιαίτερα μελετηθεί σε ψυχαναλυτικές και ψυχο-κοινωνιολογικές έρευνες (A. Freud, K. Lewin) έχουν από καιρό αναγνωρισθεί και γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο να ξεπερασθούν. Αντίθετα μπορούν να καθηλώσουν το άτομο και ανθρώπινες ομάδες, μέχρι και πολιτισμούς ολόκληρους,

στις εγκαταστημένες θέσεις τους με όλες τις δυσάρεστες και καταστρεπτικές συνέπειες. Η αναστάτωση και η ταραχή μπροστά στην επικείμενη αλλαγή, ή και απλά στην προοπτική της, μπορεί να οδηγήσει, εφ' όσον ξεπερασθούν οι αντιστάσεις, σε νέες εμπειρίες και σκέψεις, ενέργειες, συναισθήματα, πράγμα που κορυφώνεται τη στιγμή της ανακάλυψης, του insight, της δημιουργίας. Ας θυμηθούμε τον Αρχιμήδη να κραυγάζει τρέχοντας το “εύρηκα, εύρηκα”, ή πιο απλά το μαθητή μετά την ένταση της προσοχής και της σκέψης, όχι μόνο στο μυαλό αλλά σε δόλο του το σώμα και την ψυχή, να βρίσκει τη λύση του προβλήματος και να ανασάίνει βαθειά. Η σωκρατική “ειρωνεία” και το αναφοκοκάνισμα του μαθητή μπροστά στη διαπίστωση του αδιεξόδου όπου τον οδηγεί η συγκεκριμένη αντίληψη του προβλήματος όπως και η επικείμενη αλλαγή, μας παραπέμπει στο συγκινητιακό υπόβαθρο της σκέψης, της γνωστικής ανακάλυψης και της δημιουργίας, όπως ακριβώς και της συναισθηματικής, κοινωνικής, βουλητικής, αισθησιακής, ψυχοκινητικής, όλπ., κι αντό σ' ένα ενιαίο σύνολο, πέρα από το σε ποιο σημείο επικεντρώνεται κάθε φορά η προσοχή του κάθε ερευνητή, μέσα στα πλαίσια των επιστημολογικών του αναφορών και δυνατοτήτων¹⁵.

To άγχος και η αντισταθμιστική αρχή

Με τα ανωτέρω βλέπουμε ότι η διεργασία της μάθησης και της ανάπτυξης, που διαμορφώνει προοδευτικά συνείδηση του εαυτού-άλλου και αισθήμα ελευθερίας, περνά μέσα από έντονα συναισθήματα “θετικά” και “αρνητικά”⁷, πολλές δυσκολίες και αντιστάσεις στην αλλαγή. Η εμπλοκή στις διεργασίες της μάθησης ενεργοποιεί το άτομο και παράλληλα το αναστατώνει, το φέρνει σε σύγκρουση με το περιβάλλον του και

15. Ο Piaget, όπως και όλοι οι ερευνητές της γνωστικής ψυχολογίας στη συνέχειά του, ποτέ και ποτίθενά δεν ισχυρίσθηκαν ότι η γνωστική ανάπτυξη και λειτουργία δεν συνδέεται με τη συναισθηματική και την κοινωνική. Αντίθετα υποστηρίζουν την ύπαρξη και τη ομιαδία της σχέσης τους (J. Piaget, “Les relations entre l’ affectivité et l’ intelligence dans le développement mental de l’ enfant”. Les cours de Sorbonne. Paris, 1960). Το ότι δεν μελετήθηκαν από κοινού οφείλεται σε λόγους επιστημολογικούς, όπως συμβιαίνει και με την τάξηνομία των διαδικασιών του B.Bloom. Αυτός όμως ο διαχωρισμός δεν ανταποκρίνεται σε αντίστοιχο διαχωρισμό των ψυχικών λειτουργιών. Το συγκινητιακό φαινόμενο παθανότατα μας επιτρέπει, στη συνέχεια των συλλήψεων του Vygotsky και του Lewin, τη σύνδεση και τον αλληλοσυντησιακό των λειτουργιών αυτών, μέσα σ' ένα ολιστικό ιχώμα κατανόησης του ανθρώπου και των σχέσεων του με το περιβάλλον.

κύρια με τον ίδιο του τον εαυτό και με αυτά που έχει μάθει και με τόσο κόπο και προσπάθεια έχουν κατακτηθεί. Η οδός της μάθησης και της αινάπτυξης δεν περνά μόνο μέσα από χαρά και ικανοποίηση αλλά περνά και μέσα από δύσκολα συναισθήματα, ψυχικό πόνο, αναστάτωση, φόβο και αμφιβολία. Πολλές φορές το αναπτυσσόμενο άτομο κινδυνεύει να πλημμυρισθεί από άγχος και αγωνία αν βρεθεί μόνο και αβοήθητο σε καταστάσεις που το ξεπερνούν και δεν έχει τα μέσα να τις αντιμετωπίσει. Μέσα από τις γνωστές έρευνες του Harry Harlow ή του René Spitz και του John Bowlby, δύος και πολλών άλλων ερευνητών στη συνέχεια, έγινε φανερό ότι η παρουσία πηγών ευφορίας, ασφάλειας και προστασίας λειτουργεί αντισταθμιστικά, και επιτρέπει το ξεπέρασμα δυσάρεστων και επώδυνων καταστάσεων και εμπειριών (π.χ. φυσικός πόνος ή τραυματισμός) δίχως να υπάρχει ψυχικός τραυματισμός και αποφυγή στη συνέχεια κάθε εμπειρίας που μοιάζει με την αρχική. Ο ίδιος αντισταθμιστικός μηχανισμός λειτουργεί σε όλους μας, και ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν αναπτύξει σε ικανό βαθμό και εύρος τον κόσμο των ενδιαφερόντων και των επιθυμιών τους, ώστε να είναι σε θέση ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες να βρίσκουν και να εκμεταλλεύονται τις πηγές ευφορίας που διαθέτει το περιβάλλον τους, έστω και με δυσκολία, έστω κι αν αναγκασθούν να τις δημιουργήσουν τα ίδια. Ετσι δεν κινδυνεύουν εύκολα να κυριευθούν από το άγχος και την αγωνία. Εδώ ακριβώς ο ρόλος της αγωγής και της εκπαίδευσης είναι καθοριστικός: να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός πλούσιου και διαφοροποιημένου κόσμου ενορμήσεων και επιθυμιών, ενδιαφερόντων και κινήτρων μάθησης στο παιδί.

Το βασικό πρόβλημα της αγωγής και της εκταίδευσης σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, δεν είναι το πώς να αποκτήσει το παιδί και ο μαθητής συγκεκριμένες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και συμπεριφορές. Ούτε το πώς να διδαχθούν τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα μέσα από κατάλληλες διδακτικές μεθόδους και τεχνικές. Αυτά είναι χρήσιμα και απαραίτητα, αλλά για να λειτουργήσουν και να έχουν αποτελέσματα προϋποτίθεται παράλληλα η δημιουργία των επιθυμιών και των ενδιαφερόντων για μάθηση, ανακάλυψη και δημιουργία, που δεν είναι εγγενείς και δεν είναι δεδομένες εξ αρχής. Πρέπει να “μαθευθούν”.

Αντίθετα, εκείνο που είναι δεδομένο εξ αρχής, όπως είδαμε, είναι η ικανότητα και παράλληλα η ανάγκη βίωσης των συγκινήσεων που χαρακτηρίζει εγγενώς το ανθρώπινο είδος. Το τι όμως συγκινεί συγκεκριμένα

τον καθένα και στη συνέχεια το επιθυμεί, το μαθαίνει μέσα από τις εμπειρίες της ζωής του. Η “διδασκαλία” αυτού ακριβώς υποστηρίζω ότι συνιστά το βασικό στόχο της αγωγής και της εκπαίδευσης. Πώς δύναται μπορεί να επιτευχθεί ο βασικός αυτός παιδαγωγικός στόχος; Σ’ αυτό ακριβώς το ερώτημα θα επικεντρωθούμε στη συνέχεια.

Η παιδαγωγική της βιωματικής εμπειρίας

Σύμφωνα με την ανωτέρω ανάλυση της λειτουργίας και της σημασίας του συγκινησιακού φαινόμενου, το βίωμα των συγκινήσεων συνδέεται με το σύνολο των ψυχοσωματικών λειτουργιών, αρχίζοντας από τις καθαρά βιολογικές-σωματικές μέχρι τις συναισθηματικές, κοινωνικές και νοητικές. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος συνιστά ένα ενιαίο ψυχοσωματικό οργανισμό, μια ολότητα, δίχως διαχωριστικά στεγανά και αποκλεισμούς. Σ’ αυτή την οπτική το συγκινησιακό φαινόμενο και βίωμα συνιστά την ενοποιητική λειτουργία που συνδέει και συναρρέωνται διαλεκτικά τη σκέψη με τις σωματικές λειτουργίες, το συναίσθημα με την αντίληψη, τις διαψυχικές-κοινωνικές με τις ενδοψυχικές λειτουργίες. Η συγκίνηση ενεργοποιείται και βιώνεται συνολικά και σε όλα τα επίπεδα του ψυχοσωματικού οργανισμού, ανεξάρτητα θα λέγαμε από την οδό της ενεργοποίησής της: μπορεί να πρόκειται για λειτουργία αισθησιοκινητική, ή για νοητική, μια σκέψη, εικόνα, αναπαράσταση, μια απόφαση, κ.α. Ανεξάρτητα από το πώς και από πού η συγκίνηση ξεκινά, απλώνεται αυτόματα στο σύνολο του ψυχοσωματικού οργανισμού, θέτει σε εσωτερική κίνηση, ένταση και παλμό, ολόκληρο το είναι, ή καλύτερα, στη συνέχεια του W. James, η συγκίνηση είναι αυτή η εσωτερική κίνηση, ένταση και παλμός, μέσα από τα οποία το άτομο βιώνει τον εαυτό του και αυτά που του συμβαίνουν. Σ’ αυτό αναφέρεται η έννοια της βιωματικής εμπειρίας που αγγίζει, αφορά και ενδιαφέρει το άτομο. Διαφορετικά, ακόμη και ο ψυσικός πόνος, όπως έχουν δειξει πολλές έρευνες [Cherry, 1980], δεν γίνεται αντιληπτός και δεν συγκινεί. Οτιδήποτε δεν συν-κινεί, δεν αφορά και δεν ενδιαφέρει το άτομο, μπορεί να το κοιτάει και να το ζει αλλά δεν το βιώνει, δεν έχει αξία και σημασία, δεν υπάρχει γι’ αυτό.

Αυτά μας συνδέουν με τη βασική πρόταση του Thorndike και της Ψυχοπαιδαγωγικής. Τέποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί καλό και χρήσιμο παιδαγωγικό, ερήμην των ίδιων των ενδιαφερομένων. Ή καλύτερα, στα πλαίσια του πνεύματος της σύγχρονης αλληλεπιδραστικής παιδαγωγικής,

τίποτα απ' αυτά, που κρίνονται χρήσιμα και ίσως πολλές φορές απαραίτητα οι δάσκαλοι ή οι ενήλικες, δεν ιδιοποιείται αν δεν ανταποκρίνεται σε ανάγκες και σε ενδιαφέροντα των μαθητών και των παιδιών γενικότερα.

Η ευθύνη της κοινωνίας των ενηλίκων, αρχίζοντας από τους σχολικούς και τους κοινωνικούς θεσμούς, την ιδεολογία, την οικονομία και την πολιτική, μέχρι τους γονείς, τους δασκάλους και όλους τους πολίτες γενικότερα, είναι εδώ καθοριστική. Το παιδί οδηγείται από τους ενήλικες και γενικότερα από την κοινωνία και τον πολιτισμό μέσα στον οποίο γεννιέται, να έρθει σε επαφή με αυτά ή εκείνα τα αντικείμενα και καταστάσεις. Το πιο μαθαίνει εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια, από τις συνειδήσεις ή μη επιλογές του περιβάλλοντός του, όπως και από την οργάνωση και λειτουργία τουν. Το πώς όμως το μαθαίνει εξαρτάται από το ίδιο και από τις ενδοψυχικές του λειτουργίες που είναι κοινές στο ανθρώπινο είδος. Βασική λειτουργία, όπως είδαμε ότι μπορούμε να θεωρήσουμε, είναι η συγκινησιακή.

Αυτό το πώς όμως εξαρτάται επίσης και από το περιβάλλον, τη στάση και τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για τη διδασκαλία των μαθηματικών, της ανάγνωσης ή της γραφής, ή τη διαμόρφωση στάσεων, αξιών, αντιλήψεων, κλπ. Η βιωματική εμπειρία και η διεργασία της μάθησης αναφέρονται στην εισωτερική-ενδοψυχική διεργασία. Αντίθετα η παιδαγωγική της βιωματικής εμπειρίας αναφέρεται στην διαψυχική-αλληλεπιδραστική διεργασία, δηλαδή στην παιδαγωγική σχέση και στα χαρακτηριστικά της που διευκολύνουν τις ενδοψυχικές διεργασίες ιδιοποίησης και διαμόρφωσης του ψυχικού κόσμου, της προσωπικότητας και των επιθυμιών, αναγκών, κινήτρων και ενδιαφερόντων. Βέβαια η σχέση των δύο αυτών επιτέδων και διεργασιών είναι συνεχής και διαλεκτική και δεν μπορεί παρά να μελετηθεί ως ενιαίο φαινόμενο και διεργασία. Αυτό μας παραπέμπει στο φαινόμενο και στις διεργασίες της επικοινωνίας, την παράλληλη “εκπομπή” και “λήψη” προς τα μέσα και προς τα έξω συγγρόνως, στο χρόνο και στην “πάλη σώμα με σώμα” μεταξύ των επικοινωνούντων προσώπων, όπου επηρεάζουν και επηρεάζονται συγχρόνως, προκαλούν συναισθήματα, σκέψεις και γενικότερα βιώματα, αλλά και βιώνουν επίσης, συναισθάνονται, σκέφτονται, συν-κινούνται.

Δύο είναι τα σημεία αυτής της παιδαγωγικής της βιωματικής εμπειρίας, που στη συνέχεια των παραπάνω αναλύσεων αποκτούν τη βασική σημασία:

α. Το εύρος και η ποιότητα των εμπειριών που είναι δυνατό να βιωθούν στα πλαίσια του ανθρώπινου και του φυσικού περιβάλλοντος.

β. Η στάση των ατόμων που λειτουργούν παιδαγωγικά διευκολύνοντας τις διεργασίες της μάθησης και της ανάπτυξης.

a. Το εύρος και η ποιότητα των εμπειριών

Βασικός στόχος της αγωγής και της εκπαίδευσης, όπως αναφέρθηκε, είναι να “διδάξει” θετικούς και εποικοδομητικούς τρόπους μάθησης και συγκίνησης θα λέγαμε, ώστε το άτομο να μπορεί να ζει και να αισθάνεται καλά, να κινητοποιείται εσωτερικά και έτσι να αισθάνεται ζωντανό, πράγμα που συνεπάγεται ικανοποίηση και ευφορία, και όχι άγχος και αγωνία. Η “διδασκαλία” αυτή συνιστάται στη δημιουργία του περιεχομένου και των συνθηκών εκείνων που θα επέτρεπαν στο αναπτυσσόμενο άτομο να δημιουργήσει ένα ευρύ ποιοτικά και ποσοτικά φάσμα ενορμήσεων και επιθυμιών, αναγκών, κινήσων και ενδιαφερόντων, σε όλους τους τομείς των ψυχικών λειτουργιών (σωματικό-αισθητικό-κινητικό, νοητικό-γνωστικό, συναισθηματικό, κοινωνικό), μέσω των βιωματικών - αξιολογητικών εμπειριών¹⁶. Για να συμβεί δημιώς αυτό, προϋποτίθεται το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Αυτό είναι αλήθευτικό ότι μπορεί να επιτευχθεί, όπως το σχολείο του Δυτικού μας πολιτισμού αποδεικνύει περίτερα, με την έμμεση ή άμεση επιβολή, με την ποινή και την αμοιβή, με το ντρεσάρισμα και την επανάληψη. Αυτό “κινδυνεύει” να δημιουργήσει τελικά επιθυμίες και ενδιαφέροντα μέσα από τις εμπειρίες που ούτως ή άλλως θα βιωθούν, αλλά είναι βέβαιο ότι δημιουργεί πρώτη απ’ όλα στους περισσότερους αν όχι σε όλους και τραυματικές εμπειρίες και απώθηση για τη γνώση και τη μάθηση, όπως τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής της αντίληψης στο σχολείο υποδεικνύουν. Αντίθετα, η μάθηση στο σπίτι και στη γειτονιά, ή η λειτουργία του “παραπρογράμματος” (Γκότοβος, 1990) στο σχολείο δείχνουν ότι τα παιδιά και οι νέοι

16. Γοάφει χωρακτηριστικά η γνωστή Αμερικανίδα ερευνήτρια Lilian Katz: “Σε κάθε είδος μάθησης πρέπει να δοθεί ίδια βαρύτητα. Δεν είναι προφανός και πολύ χρήσιμο να αποκτήσει κανείς δεξιότητες αν στη διαδικασία χάνει τη διάθεση να τις χρησιμοποιήσει. Από την άλλη πλευρά το να έχει κανείς διάθεση χωρίς την απαραίτητη δεξιοτεχνία δεν είναι καθόλου επιθυμητό στην παιδαγωγικότητα. Η πρόσκληση για τους εκπαιδευτικούς - σε κάθε βαθμίδα - είναι να βοηθήσουν το μαθητή να αποκτήσει δεξιότητες ενδιναμώνοντας ταυτόχρονα τις επιθυμητές διαθέσεις”. (Δ. Εναγγέλου, Παν. επμειώσεις, Παιδ. τμήμα νηπιαγωγών, ΑΠΘ, 1992, σσ. 54-55).

διφούν για μάθηση και μαθαίνουν γρήγορα και αποτελεσματικά. Το θέμα είναι αν αυτά που μαθαίνουν από μόνα τους τα παιδιά αρκούν ή αν τους περιορίζουν σ' ένα φτωχό και επαναληπτικό κύκλο εμπειριών, στάσεων και ενδιαφερόντων, που τους αφήνει εκτεθειμένους στο άγχος και στην αγωνία, στην επιθετικότητα και στην υποταγή. Πέρα δώρως από το κατά πόσο τα παιδιά και οι νέοι μπορούν να βρούν μόνοι το δρόμο τους ή όχι και που θέτει το πρόβλημα της αυτόνομης ή μη ανάπτυξης του ανθρώπου, τίθεται το πρόβλημα της δράσης του σχολικού θεσμού και των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται και λειτουργούν με συγκεκριμένο στόχο τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών και των νέων. Η εκπαιδευτική και παιδαγωγική τους δράση και παρέμβαση είναι αναγκαιοτικά υποταγμένη στο σχήμα της επιβολής ή θα μπορούσε να έχει άλλες μορφές¹⁷;

Αν δούμε από χοντά το μηχανισμό της μάθησης, σύμφωνα με την ανάλυση που επιχειρούμε εδώ, διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά μαθαίνουν, όταν μαθαίνουν, όχι γιατί τους επιβάλλεται κάτι αλλά γιατί είτε ήδη το επιθυμούν και τους αγγίζει είτε γιατί κινητοποιείται το ενδιαφέρον και οδηγεί σε νέες εμπειρίες αξιολόγησης. Εκείνο λοιπόν που ούτως ή άλλως είναι απαραίτητο, είναι η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος που επιτυγχάνεται από την εκπαιδευτική πρόταση και παρέμβαση αλλά και εδράξεται στις ανάγκες και στις επιθυμίες του μάθητή, έτσι όπως έχουν ήδη διαμορφωθεί. Ανεξάρτητα λοιπόν από τις ανάγκες επιβολής των ενηλίκων στις οποίες δεν μπορούμε να αναφερθούμε εδώ¹⁷, οι επιθυμίες και τα κίνητρα μάθησης δεν μπορούν παρά να προέλθουν από θετικές εμπειρίες που ελκύουν και συγκινούν τους νέους. Οσο οι εμπειρίες είναι δυνατό να βιωθούν θετικά και ελκυστικά δημιουργώντας αντίστοιχα την ψυχική ενέργεια των ενορμήσεων και των επιθυμιών, τόσο το άτομο είναι σε θέση να καταβάλει κόπο και προσπάθεια, να αντιμετωπίσει δυσκολίες και αντιστάσεις, ώστε να μάθει και να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο¹⁸.

17. Σχετικά με το θέμα αυτό βλ. στο Κ. Μπακιρτζής, 1993.

18. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει και πρόταση να ακρατη εντατικοποίηση των ιπουδών και "βροχή" ελκυστικών προτάσεων στα παιδιά. Οι κίνδυνοι ενός υπερβολικά ερεθιστικού περιβάλλοντος που διεγείρει συνεχώς το ενδιαφέρον των παιδιών προς νέες κατευθύνσεις είναι εξίσου σημαντικοί. Συστηματικές έρευνες έχουν δεῖξει ότι τα παιδιά σ' αυτές τις περιπτώσεις αισθάνονται ματαίωση και τελικά αποιτρέφονται από κάθε δραστηριότητα. Υπάρχουν μοβιζόριο κίνδυνοι για καθυστέρηση της ανάπτυξης τους λόγω πληθύνως ερεθισμάτων (Bower, 1978, σ. 211).

Σύμφωνα λοιπόν μ' αυτή την ανάλυση, η παιδαγωγική της βιωματικής εμπειρίας στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που δίνει τη δυνατότητα εμπειριών που θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον. Όσο πιο ευρύ είναι το φάσμα των αξιολογητικών εμπειριών και όσο πιο βαθειά και θετικά βιωθούν οι εμπειρίες αυτές τόσο περισσότερο το άτομο είναι σε θέση να βιώνει θετικά και εποικοδομητικά τη ζωή του, να αποκομίζει ικανοποιήσεις και ευτυχία, να μαθαίνει και να αναπτύσσεται, και παράλληλα, ακριβώς χάρις σ' αυτό, να αντιμετωπίζει ευκολότερα και εποικοδομητικότερα τα προβλήματα και τις δυσκολίες που θέτουν οι διεργασίες της μάθησης και της ανάπτυξης, όπως και οι αναπόφευκτες αντιξόστητες της ζωής.

β. Η παιδαγωγική στάση

Πέρα από τις δυνατότητες του γενικότερου περιβάλλοντος, φυσικού και κοινωνικού-θεσμικού, και τις προοπτικές που αυτό επιτρέπει ή επιβάλλει, η παιδαγωγική στάση του εκπαιδευτικού, όπως και του γονέα και κάθε άλλου που ασχολεύται άμεσα με τα παιδιά, είναι καθοριστική. Ιδιαίτερα στην οπτική της παιδαγωγικής της βιωματικής εμπειρίας και στην αναγνώριση των διεργασιών “περάσματος” στην πορεία της μάθησης και της ανάπτυξης, η στάση του παιδαγωγού ως προς συγκεκριμένα σημεία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Τα σημεία αυτά έχουν να κάνουν με τη συνοδεία του αναπτυσσόμενου ατόμου που ξανοίγεται προς νέες εμπειρίες, και μέσα από τις οποίες αξιολογώντας τες βιωματικά-συγκινησιακά θα διαμορφωθεί και θα αναπτυχθεί ο ψυχικός του κόσμος και τα κίνητρα του για τη ζωή και τις επιμέρους της διαστάσεις. Σ' αυτό το σχήμα έχει ιδιαίτερη σημασία η “πρώτη εμπειρία” γιατί ακριβώς δημιουργεί την ψυχική ενέργεια και χαρακτηρίζει στη συνέχεια το άτομο ως προς τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντά του. Οι χαρακτηροποιήσεις αυτές έχουν τρομερή ισχύ όπως φαίνεται από τις τεράστιες δυσκολίες που παρουσιάζει η αλλαγή τους (ψυχοθεραπεία). Είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει η χαρακτηροποίηση από το να αλλάξει (Μπακιρτζής, 1991). Σ' αυτό άλλωστε στηρίζεται και η αναγκαιότητα της προληψης μέσω της κατάλληλης διαπαιδαγώγησης, όπως αναπτύχθηκε στην προηγούμενη παραγράφο.

Ενα παιδί που παίζει και έτοι ανιχνεύει μια καινούργια δραστηριότητα, π.χ., με ένα ποδήλατο, κινδυνεύει να πέσει, να χτυπήσει και να πονέ-

σει. Αυτό, όπως αναφέρθηκε, με τα πειράματα του Harlow, τις παρατηρήσεις του Spitz, και πολλών άλλων στη συνέχεια, μπορεί να βιωθεί ως περαστικός πόνος και να ξεπεράσθει αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο για το αρχικό κίνητρο και επιθυμία να λειτουργήσουν και να οδηγήσουν στην εμβάθυνση της εμπειρίας, της συγκίνησης και της ικανοποίησης που αποφέρει. Η συγκίνηση και η ικανοποίηση αυτή δημιουργούν την αντίστοιχη ψυχική ενέργεια που θεωρείται στη συνέχεια προς εμπειρίες και δραστηριότητες ανάλογες, πράγμα που επιφέρει νέες συγκινήσεις και ικανοποίησεις. Αυτό επιτρέπει προοδευτικά και την αντιμετώπιση δυσκολιών, αποτυχιών, ματαιώσεων, κλπ., όπως ήδη αναφέρθηκε, χωρίς να κινδυνεύει το άτομο να βρεθεί δίχως ενέργεια και διάθεση να συνεχίσει.

Αντίθετα, αν στην αρχική εμπειρία το άτομο βρεθεί μόνο του δίχως πηγές υποστήριξης και ευφορίας, αν το παιδί πέσει, χτυπήσει και πονέσει, και δεν βρίσκονται δίπλα του άτομα που τα βιώνει θετικά και του προσφέρουν θαλπωρή, αποδοχή και υποστήριξη, τότε κινδυνεύει να αποστραφεί, και μάλιστα ολοκληρωτικά, από ανάλογες εμπειρίες και δραστηριότητες.

Εποι, η παιδαγωγική στάση που συνεπάγεται από την ανάλυση της βιωματικής εμπειρίας και της σημασίας της, χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία εκείνα που υπογραμμίζουν τη συνοδεία, την υποστήριξη και τη συνπάθεια. Οι προτάσεις ιδιαίτερα του Carl Rogers προς την κατεύθυνση αυτή, με τη στάση της ανεπιφύλακτα θετικής αποδοχής, της ενσυναίσθησης και της γνησιότητας, παράλληλα με το πραγματικό και γνήσιο ενδιαφέρον για τον άλλο είναι ιδιαίτερα σημαντικές και χρήσιμες (Μπακιρτζής, 1996). Προς αυτή την κατεύθυνση πολλές έρευνες και αναλύσεις και στην Ελλάδα, παράλληλα με τη μελέτη του κοινωνικού περιβάλλοντος και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης που συνεπάγεται η παιδαγωγική σχέση, υπογραμμίζουν και τη σημασία της συναισθηματικής στήριξης και υποστήριξης του αναπτυσσόμενον ατόμου, όπως βλέπουμε μεταξύ άλλων στο έργο των συνεχιστών του ροτζεριανού έργου (Κοσμόπουλος), και σε πολλούς άλλους έρευνητές-παιδαγωγούς που αναφέρονται στην παιδαγωγική σημασία της βιωματικής εμπειρίας (Χρυσαφίδης, Πουρκός, κ.ά.)¹⁹.

Πολλές θεωρίες, όπως αυτές της Ψυχανάλυσης, της Ανάπτυξης του

19. Μια αρκετά πλήρη παρουσίαση των σύγχρονων παιδαγωγικών θεωριών και προβλημάτων στην Ελλάδα βρίσκουμε στο συλλογικό τόμο με επιμέλεια Ματσαγγούρας, Η., Η εξέλιξη της διδακτικής, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1995.

Ανθρώπινου Δυναμικού (Shutz, Reich, Moreno, Perls, κ.ά.), των σχολών και των συνεχιστών του έργου του Piaget, του Vygotsky ή του Lewin, της Κριτικής Θεωρίας, κ.ά., προτείνουν διάφορες αναλύσεις και μεθοδολογικούς προσανατολισμούς, στους οποίους αναφέρεται η θεωρητική και παράλληλα εφαρμοσμένη παιδαγωγική της βιωματικής εμπειρίας που σκιαγραφείται εδώ. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία, και παράλληλα μεγάλη δυσκολία να επιτευχθεί, είναι από τη μία η σύνθεση όλων αυτών των δεδομένων και αναφορών σε μια δομημένη και ολοκληρωμένη παιδαγωγική θεωρητική και μεθοδολογική πρόταση, δυνάμενη να προσαρμόζεται και να επαναποθετείται σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε τόπου και μαθητικού πληθυσμού, και από την άλλη τόσο οι απαραίτητες αλλαγές σε ιδεολογικό-πολιτικό, οικονομικό και θεσμικό επίπεδο, όσο και η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, μέσα από την ανάπτυξη κύρια κινήτρων και ενδιαφερόντων, που ασφαλώς δεν επιτυγχάνονται αποκλειστικά ή κύρια με θεωρητικές αναλύσεις και την από καθ' έδρας διδασκαλία, αλλά με τη βιωματική εμπειρία και εμπλοκή στην πρόσωπο-με-πρόσωπο αλληλεπίδραση και αλληλεπιδρού στο πεδίο της ανθρώπινης επικοινωνίας, και η διευκόλυνσή τους από ειδικά εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς-εμψυχωτές²⁰.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Arnold, M.B., (1960), *Emotion and Personality*, Columbia University Press.
- Βαρνάβα-Σκούρα, Τζ., (1990) Θέματα γνωστικής ανάπτυξης, μάθησης και αξιολόγησης, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.
- Βοσνιάδον, Σ., (επιμ)., (1992), Κείμενα εξελικτικής Ψυχολογίας, Β' τομ. Η Σκέψη, Gutenberg, Αθήνα.
- Bower, T.G.R., (1978), *A primer of infant development*, by W.H.Freeman and Co, San Francisco, 1977, γαλλ. μετ. *Le développement psychologique de la première enfance*, Bruxelles, Pierre Mardaga.
- Βρύζας, Κ., (1987), Παιγνόσμια επικοινωνία και πολιτιστικές ταυτότητες, Gutenberg, Αθήνα.
- Bruner, J., (1960), *The Process of Education*, Vintage, New York. (1967), *Toward a*
- 20.. Αυτή την οπτική ακολουθεί ο γράφων τόσο στα πανεπιστημιακά του μαθήματα και σεμινάρια, όσο και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (ΠΕΚ, ενδιαφορολογική επιμόρφωση, κ.ά.). Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην παιδαγωγική στάση και σχέση επικοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους, όσο και μεταξύ τους, στη βιωματική εμπειρία και στην καύλιεργεια των επιθυμιών και των ενδιαφερόντων (Μπακαρτζής, Κ., *Βιωματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ψυχοπαιδαγωγική της επικοινωνίας*, προς δημοσίευση στο περιοδικό *Παιδαγωγική Επιθεώρηση*).

Theory of Instruction, Harvard Univ. Press.

Cannon, W.B., *Bodily Change in Pain, Hunger, Fear and Rage*, Appleton, New York, 1929.

Cherry, L., (1980), *Les mystères de la douleur*, In *Psychologie*, Paris, Août.

Condon, W.S., and Sander, L., (1974), *Neonate movement is synchronized with adult speech: interactional participation and language acquisition*, *Science*, 183, 99-101.

Cosnier, J., (1994), *Psychologie des émotions et des sentiments*, Paris, Retz-Nathan.

Darwin, Ch., (1872), *The expression of the emotions in man and animals*, Muray, London.

Ekman, P., (1984), *Expression and the nature of emotions*, στο K.R.Scherer and P.Ekman (Eds), *Approaches to emotion*, Hillsdale, N.J., Lawrence Erlbaum, 319-344.

(1992) *An argument for basic emotions*, *Cognition and emotion*, 6, 169-200.

Frijda, N.H., (1986), *The Emotions*, Cambridge Univ. Press, New York.

Giordan, A. et De Vecchi, G., (1990), *Les origines du savoir, des conceptions des apprenants aux conceptions scientifiques*, Delachaux et Niestlé, Newchâtel.

Γότοβος, A.E., (1990), *Παιδαγωγική αλληλεπίδραση*, Gutenberg, Αθήνα, β' έκδ.

Goftman, E., (1959), *The Presentation of Self in Everyday Life*, Doubleday, New York.
(1974), *Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience*, Harper and Row, New York.

Κοσμόπουλος, A., (1990), *Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική του Προσώπου*, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, β' εκδ.

Κοσυράκη, Φ., (1997), *Κριτική επικοινωνιακή διδασκαλία*, Gutenberg, Αθήνα.

Κοσυράκη, Φ., Μπρούζος, A., (1995), *Βασικές θέσεις και αντιλήψεις της Κριτικής Επικοινωνιακής Διδακτικής*, στο Ματσαγγούρας, H., *Η εξέλιξη της διδακτικής. Επιστημολογική θεώρηση*, Gutenberg, Αθήνα.

Κονγιουμπέάκης, Γ., (1992), *Πρόσδος στην αναπτυξιακή ψυχολογία των πρώτων χρόνων (επιμέλεια)*, Πανεπ. εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο.

Lecuyer, R., (1990), *Bébés astrologues, bébés psychologues. L'intelligence de la première année*. Mardaga, Bruxelles.

Lewin, K., (1935) *A Dynamic Theory of Personality*, McGraw-Hill, New York.

(1951) *Field Theory in Social Science*, Harper and Row, New York.

(1959), *Psychologie dynamique*, Paris, PUF.

Lippitt, L., (1969), *Learning capacities of the human infant*, στο R.J.Robinson (Ed), *Brain and Early Behaviour*, Academic Press, London.

Lobrot, M., (1983), *Les forces profondes du moi*, Paris, Economica, 1983.

(1996), *L'anti-Freud*, Paris, PUF.

Maletzke, G., (1991), *Θεωρίες της μαζικής επικοινωνίας*, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.

Ματσαγγούρας, H., (1995), *Η εξέλιξη της Διδακτικής*, Gutenberg, Αθήνα.

Μαυριτζής, K., (1991), *Ο κόσμος των συγκινήσεων μέσα από τη θεωρία του M. Lobrot*, in *Ψυχολογικά θέματα*, τομ. 4, τεύχ.3, σσ. 251-262.

(1993) α. *Από το δημοκρατικό ύφος τηρεσίας στη μη κατευθυντικότητα των*

T-group *ή η μη-κατευθυντικότητα του Kurt Lewin*. β. *Από τη δυαδική στην ομαδική συνάντηση* *ή η μη-κατευθυντική μέθοδος του Carl Rogers*, γ. *Η επικέντρωση στην επιθυμία* *ή η μη-κατευθυντική παρεμβατικότητα του Michel Lobrot*. Τετράδια Ψυχιατρικής, No 42, σσ. 68-91.

- (1996), *Η Δυναμική της αλληλεπίδρασης στην επικοινωνία*, Gutenberg, Αθήνα.
- Μαυριδης, Κ. (1994), *Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία*, Εκδ. Παπαζήση.
- Εωχέλλης, Π., (1985), *Θεμελιώδη προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης*. Εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.
- Pages, M., (1986), *Trace ou sens. Le système émotionnel*. Paris, Hommes et Groupes.
- Πόροκος, (1997), *Ο ρόλος των πλαισίων στην ανθρώπινη επικοινωνία, την εκπαίδευση και την κοινωνική μάθηση*. Gutenberg, Αθήνα.
- Rogers, C., (1961), *On Becoming a Person*, Houghton Mifflin, Boston.
- Σακαλάκη, Μ., (1994), *Ψυχολογία της επικοινωνίας*. Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.
- Schaffer, H.R., (1963), *Some issues for research in the study of attachment behaviour*, in B.M.Foss (Ed) *Determinants of infant behaviour*, Vol 2, New York, Wiley.
- Steze, L., (1992), *La Communication*, PUF, Paris.
- Spitz, R.A., (1965), *The first year of the life*, International Univ.Press.
- Trevarthen, C., (1992), *Πώς και γιατί επικοινωνούν τα βρέφη, και Κίνητρα γνώσης και συνεργασίας στη βρεφική ηλικία*, in Γ. Κουγιουμτζάκης (επιμ.), *Πρόσδοση στην αναπτυξιακή ψυχολογία των πρώτων χρόνων*, Παν. εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, σσ. 13-48
- Vygotsky, (1934), in B.Schneuwly, J.P.Bronckart, *Vygotsky aujourd'hui*, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel-Paris, 1985.
- Φράγκος, Χ. Π., (1983), *Βασικές παιδαγωγικές θέσεις*, Gutenberg, Αθήνα.
- Χρυσαφίδης, Κ., (1994), *Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία*, Gutenberg, Αθήνα.

Αξεις κλειδιά: Βιωματική εμπειρία, αξιολογητική εμπειρία, συγκίνηση, επικοινωνία, μάθηση, αλλαγή.

RESUMÉ

Le processus d'apprentissage, basé sur le vécu émotionnel, fonctionne dès la naissance, sinon plus tôt. Les recherches avec des nouveaux-nés montrent clairement l'importance de la communication humaine pour la naissance du monde psychologique et son développement. L'apprentissage en tant que processus de changement exige des nouvelles expériences, et en particulier pour les enfants des attitudes de soutien et de facilitation. Dans cette optique psychopédagogique se présentent les principes théoriques et méthodologiques d'une pédagogie de l'expérience vécue.

Mots clefs: Expérience vécue, expérience évaluative, émotion, communication, changement, apprentissage.

Κ. Μπακιρτζής
επ. καθηγητής
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Α.Π.Θ.